

Het monument aan de Soestdijkerweg







De strijd

we zijn klaar voor de strijd
de soldaten hadden zich voorbereid
als vreemden op pad en terug als vrienden
zo werden ze oudgedienden
vrij zullen we zijn
en dat vinden we heel fijn
te danken aan de strijders
ze zijn onze echte leiders

Gr Britt



dit is wat droevig, maar de mensen die nabestaanden zijn.

ik hoop dat alles goed gaat met jullie ik vind dat je aan de leuke tijden moet denken

groeten Kean Baggerman



Wij

Ter nagedachtenis aan de afschuwelijke dag 5 april 1945 om 7 uur 30.

Wij zeggen allemaal, dit mag nooit meer gebeuren en toch gebeurd het helaas nog steeds ergens op de wereld. Het is überhaupt heel erg dat dit gebeurd is.

Wij moeten met elkaar ervoor zorgen dat dit nooit meer gebeurd.

Wij als kinderen kunnen ervoor zorgen dat dit echt nergens meer gebeurd.

Wij moeten lief zijn voor elkaar en iedereen respecteren.

Als **wij** dat doen, weet ik zeker dat al de mensen die helaas omgekomen zijn voor onze vrijheid ook hun wens in vervulling is gegaan.

Wij kunnen en moeten dit samen doen!

Wij moeten dit samen oplossen en niet anderen het laten doen voor onszelf.

Dit NOOIT meer!!!

Toon groep 7 De Kameleon 2020

BLIJF
☀️



Positief

Tweede wereld oorlog
1940-1945

gelukkig

We denken aan u

LOVE





Beste meneer/mevrouw,
ondanks dat de oorlog al heel veel jaar voorbij is,
blijven we er toch met z'n allen aan denken en herdenken.

En dat mag nooit veranderen.

Hopelijk mogen wij voor altijd in vrijheid blijven leven
en staan wij nu met z'n allen stil bij al die mensen die overleden zijn.



een bloem voor het leven,
als een vogel zo vrij,
te jong om te sterven,
hier gedenken wij.



ik vind het mooi dat er een beeld voor is gemaakt en een mooie plaats en dat er aandacht voor
woord gegeven.

Groetjes Meint



Ik heb een bloemkrans.
Voor het museum gemaakt.
Groete Tot Koning uit
groen 7